

Visie

De school waar ik groei



Groeien op maat

Op onze school is iedereen uniek. Wij willen kinderen graag op hun eigen niveau stimuleren en uitdagen tot leren. Door het aanbieden van verschillende werkvormen, afgestemd op de interesses en noden van de kinderen, laten we kinderen kennis opdoen op verschillende manieren. Zo kunnen kinderen op verschillende niveaus werken binnen de eigen klas. Binnen de structuur die we bieden, geven we de kinderen voldoende ademruimte om op hun maat, op hun tempo en in hun eigenheid te groeien, gelovend in hun eigen groei-kracht. Door meer aandacht te hebben voor de thuissituatie, ons meer in te leven in de kinderen, meer in te gaan op hun gevoelens proberen we elk kind te laten ontwikkelen op zijn of haar manier.

Rekenen op elkaar

Samenwerken staat centraal in onze school. We leren, spelen en beslissen samen. We maken samen school. Onze schoolcultuur bevordert een omgeving waarin ieders mening telt en we respect tonen voor elkaar. De schoolpoorten staan open voor ouders, buurtbewoners en onze parochie die helpen om samen van onze school een warme plek te maken. Onze school is lid van de scholengemeenschap de 'Speling'. Hiermee maken we samen school door samen op zoek te gaan naar activiteiten, teambuilding, opvolging jonge leerkrachten en zorgvergaderingen. Ook kunnen we rekenen op de expertise van verschillende partners om tegemoet te komen aan de individuele noden van elk kind en onze school zelf. Zo kunnen we kennis delen, want samen weten we meer!



Ontwikkelen van ieders talent

Wij vinden het belangrijk te werken aan intellectuele ontwikkeling en spirituele ontwikkeling van onze kinderen. Wij willen onze kinderen de kansen geven om te ontdekken wie ze zijn. Voor ons mag elk kind zijn wie hij/zij is. Ieder mag zijn eigen mening hebben, zonder dat een ander dit veroordeelt. Wij geloven in de mogelijkheden van elk kind. Ieder heeft zijn talenten. Als het niet lukt, bieden wij nieuwe kansen en andere mogelijkheden aan om verder te groeien. In ons zorgbeleid proberen wij oog te hebben voor de talenten en moeilijkheden van elk kind. De inzet van ons leerkrachtenteam is hoog, wij doen ons best om elk kind groeikansen te bieden tot waar het kan en opnieuw. Als team willen we complementair zijn, met ook elk onze eigen talenten vullen we elkaar aan. Door zelf het goede voorbeeld te geven, de wereld in de klas te halen en het klasleven in de wereld te brengen, willen we de kinderen aanzetten om hun eigen talenten te ontdekken.



Evenwicht tussen hoofd, hart en handen

Wij willen een school zijn met een positieve, open, warme schoolsfeer waar iedereen een goed gevoel heeft. Zich goed voelen is belangrijk: zo sta je meer open om iets nieuws te ontdekken en bij te leren. Hiervoor bieden we een structuur die veiligheid geeft. Deze structuur laten groeien vanuit een samen ontwikkelde en gedragen visie. Kinderen weten graag waar ze aan toe zijn, duidelijkheid in regels, afspraken geven innerlijke rust. Vanuit de veiligheid en het zich goed voelen, willen wij kinderen uitdagen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en niet bang te zijn voor uitdagingen. Wij werken aan een goede sfeer waar geluisterd wordt naar elkaar, waar elk kind zichzelf kan en mag zijn, in zijn of haar eigen tempo mag werken. Zin in leren, zin in leven ontwikkelen is ook werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hierin is het voor ons essentieel kinderen te leren dat: zorgzame inzet voor mens en wereld belangrijk is, dat fouten maken mag, dat zij inlevend zijn naar elkaar. Zo hopen wij bij de kinderen de nodige veerkracht te helpen ontwikkelen. De aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zorgt voor een evenwicht tussen hoofd, hart en handen.



Initiatief en verantwoordelijkheid

Kinderen helpen zin in leren, zin in leven te vinden vraagt ook om initiatief en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Het is belangrijk dat kinderen leren groeien in zelfstandigheid, in het durven fouten maken, in het samen leren werken. Wij leren kinderen gaandeweg hun verantwoordelijkheid op te nemen, door te zetten ook als het moeilijk is, in groep te functioneren en onderzoekend in het leven te staan. Kortom te geloven in hun eigen 'groei-kracht'.

